

VAN SCHRIJFDROOM NAAR BESTSELLER: DE EERSTE STAPPEN ZIJN GEZET

 [Maaïke van den Bosch](#)  18 februari 2026  Leestijd: 3 min



Diep vanbinnen wil elke tekstschrijver één ding: een eigen boek. Het liefst met een bekende uitgever. Zo'n boek dat in alle bekende tv-programma voorbijkomt en waar literatuurcritici unaniem lovend over zijn. Dat stukgelezen in vele boekenkasten staat, met ezelsoren en onderstreepte zinnen omdat ze zo mooi zijn. Ik in elk geval wel.

Ik leef als freelance tekstschrijver van verhalen van anderen, zoals ondernemersverhalen, klantcases en medewerkersverhalen. Ik luister, stel vragen, doe research, breng samenhang aan in alle informatie en maak er een lekker leesbaar artikel van. Dat vind ik geweldig. Maar ondertussen tikt ook die andere schrijfdroom steeds op mijn schouder. Die van een eigen boek.

TWIJFELEN AAN MEZELF

Soms denk ik: ik heb genoeg meegemaakt voor een verhaal dat ergens toe doet. Belevissen waarin iemand zich herkent en waar iemand iets aan heeft. Maar dan denk ik ook: wie ben ik nou helemaal? En durf ik mezelf wel zo kwetsbaar op te stellen? Dat moet natuurlijk wel als ik de harten van mijn lezers wil raken.

Zelf zeg ik dat ook altijd tegen opdrachtgevers: geen gladde teksten vol verkooppraatjes op je website. Stop met jezelf verstoppen achter je aanbod en saaie zakelijke teksten. Deel vaker een persoonlijke ervaring. Van jezelf, medewerkers of klanten. Het mag best een beetje schuren. Met zo'n menselijk verhaal voelen lezers zich met je verbonden en blijft je boodschap veel beter hangen.

HUP, AAN DE BAK

Ondanks mijn twijfels vind ik het hoog tijd om het gewoon te gaan doen. Al wordt het vast geen romantische idylle waarin ik in een bruine kroeg, bij kaarslicht, op de achterkant van bierviltjes mijn bestseller bedenkt. Het wordt natuurlijk zwoegen achter een laptop. Met geplande schrijffuren en een propvolle digitale prullenbak. [Schrappen](#), schaven en opnieuw beginnen. Ik zucht er ongetwijfeld ook vaak bij.

ZO PAK IK HET AAN

Maar ik ga ervoor. Stap voor stap, want dat is de manier waarop ik bijna al mijn dromen waarmaak. Zo verlangde ik naar reizen in een minicamper. Het leek me de ultieme vrijheid: avonturen beleven én tegelijk kunnen schrijven. Maar eerlijk? Helemaal alleen in mijn auto slapen *in the middle of nowhere*? Daar zag ik best tegenop. Dus de eerste nacht zette ik mijn omgebouwde Renault Kangoo gewoon op het grasveld van een camping, samen met andere minicamperaars. Veilig, gezellig en zo had ik toch die eerste stap gezet.

Mijn eerste stap op weg naar een eigen boek bestond uit een abonnement op het blad *Schrijven*. Ook begon ik mee te doen aan [schrijfwedstrijden](#). Een verhaal voor de Schrijversacademie kreeg een eervolle vermelding. Een ander verhaal voor Schrijven Online idem dito. Aan beide wedstrijden deden zo'n driehonderd schrijvers mee. Fijne opstokers voor deze newbie auteur.

ONDERWEG NAAR DE BOEKHANDEL

Mijn volgende stap is dit blog. Een goede stok achter de deur, want zodra mijn einddoel hier zwart op wit staat, kan ik natuurlijk niet meer terug. Waar mijn boek over gaat? Misschien wel over soloreizen in een minicamper als vijftigplusser. Eén ding weet ik zeker: er komt een boek met mijn naam erop. Komt dat van jou er ook?

Foto: Maaïke van den Bosch



Maaïke van den Bosch

[Bekijk mijn Tekstnetprofiel](#)