

Goed is goed genoeg

Hee wat leuk op mijn laatste wandeldag tref ik toch nog andere Pelgrims. Ik ontmoet twee jonge mannen bij de start van het pad dat mij vandaag naar Fatima brengt. Ze hebben haast en ze willen mij vlug passeren. Ik weet ze nog snel te ontfutselen dat ze inderdaad ook naar Fatima lopen. Ze zijn vannacht om twaalf uur begonnen in Santarém en willen vanmiddag hun doel bereiken. Ze lopen me kwiek voorbij.

Ik probeer te bedenken wanneer ik in Santarém was. Het lijkt een eeuwigheid geleden en deze jongens zijn daar dus doodleuk vannacht de stad uitgelopen. Krijg nou wat. Allerlei gevoelens dringen om voorrang waarbij 'competitie' duidelijk de boventoon voert. Ik sta er even bij stil en lach dan hartelijk om mezelf. Deze jongens zijn de helft van mijn leeftijd en een stuk fitter. En waar gaat deze tocht nou eigenlijk om?

Als ik opkijk zijn ze al in geen velden of wegen meer te zien.

Een steentje achterlaten op de camino

Mijn laatste etappe naar Fatima is redelijk vlak met veel schaduw van de bomen. Heerlijk! Ik zie ook aardig wat windturbines en voel me thuis. Op de grond liggen gigantische dennenappels. Onderweg kom ik langs een groot rotsblok met daarop een flinke verzameling kleine steentjes. Het is een bekend ritueel onder pelgrims. Ze laten symbolisch in de vorm van een steentje een zorg achter op een route-wijzer, een last waarvan nu afscheid kan worden genomen. Sommigen hebben speciaal daarvoor een steentje vanuit huis met zich meegedragen. Deze plek, vlak voordat Fatima wordt bereikt, nodigt uit om hetzelfde te doen.

Ik raap een steentje op dat in de buurt ligt. Ik wil opeens meedoen aan deze traditie. Hier, op deze plek. Ik wil die streber in mij loslaten. Het mag een tandje minder allemaal. Deze eigenschap heeft me ontzettend veel goeds gebracht en daar ben ik dankbaar voor. Maar er is ook een keerzijde, een valkuil. Vanaf nu is het devies: goed is goed genoeg! En volg je eigen weg! Oh en angst is een slechte raadgever! Meer grenzen stellen, accepteren en eerder loslaten, ook een goeie. En....

Ik kom steentjes te kort zo.

Bij mijn aankomst in Fatima houd ik me direct aan één van mijn vele goede voornemen. Ik ben er! Si! Maar eerst mijn rammelende maag vullen en een hapje eten bij een café langs een grote parkeerplaats voordat ik echt Fatima inloop. Ik heb geen haast.

Na een snelle blik op de basiliek ga ik op weg naar mijn hotel. Eerst douchen en uitrusten. Fatima ligt er morgen ook nog wel.

Café

Cafe Neves, Estr. do Estoril 137, 2495-401 Fátima, Portugal: <https://www.infatima.pt/en/food-and-drinks/cake-shop/cafe-neves/>

Hotel

What Else Guest House, Rua da Moita de Baixo, 81, 2495-651, Fátima (1 nacht, kamer met badkamer. Beneden gezamenlijke ruimte met keuken: 18 euro): <https://www.facebook.com/whatelsegh/>

Het is prima accommodatie voor een nachtje en om wat geld te besparen maar ligt niet heel centraal.